

LEVENSBSCHRIJVING VAN ANTON ALEXANDER BISZKUPITS (BISKUPIČ)

Anton Biszkupits* wordt geboren op 12 maart 1886 als derde kind in een gezin van 7 kinderen (4 meisjes en drie jongens) te Pressburg het huidige Bratislava (Slowakije) en is waarschijnlijk van Hongaarse origine. Hij is musicus van beroep en tevens instrumentenmaker. Op 3 maart 1903 gaat hij het leger in bij de infanterie. Hij is gelegerd in Triëst (het huidige Italië). Hij maakt promotie in het leger en wordt uiteindelijk onder-officier. In de Eerste Wereldoorlog is hij matroos op het Oostenrijks-Hongaarse oorlogsschip, de kruiser 'Keizerin Elisabeth'. De bemanning van dit schip wordt gevangen genomen door de Japanners in de haven van Tsingdao (nu Qingdao) op 7 november 1914. Na de oorlog bij de herindeling van Europa valt zijn geboortestad in de nieuwe republiek Tsjecho-Slowakije en vraagt hij aan om staatsburger van dit land te worden. De aanvraag is gedateerd op 8 december 1919 en wordt gedaan vanuit Peking. Hij geeft als beroep op: instrumentenmaker. Hij keert echter niet terug naar dit land en vestigt zich in China.



Blijkbaar wordt hij door de bisschoppen in China regelmatig benaderd om hun orgels te stemmen. In 2009 vertelt Mgr. Liu Jinghe, de opvolger van Mgr. Geurts dat de heer Biszkupits ook het orgel in Yungpingfu bij Mgr. Geurts komt stemmen. Hij heeft de onhebbelijke gewoonte om tijdens zijn werk in de kerk sigaretten te roken en Mgr. Geurts kan dat niet zo waarderen. Als Mgr. Geurts tussendoor komt kijken hoe het werk vordert, wordt de sigaret snel gedoofd, maar Mgr. Geurts kan ruiken dat er gerookt wordt.

Het oorlogsschip waarmee de heer Biszkupits in 1914 naar China komt, is een middelgroot schip met een tonnage van 4.000. Aan het einde van de 19e eeuw heeft Duitsland de controle gekregen over een deel van de schiereiland Shandong in China en legt er haven van Tsingdao aan. Die haven wordt het hoofdkwartier van het Duitse leger in het Verre Oosten. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog is admiraal graaf von Spee er opperbevelhebber. Hij laat de Duitse vloot de haven uitvaren om te voorkomen dat ze in de haven in de val wordt gelokt.



De Duitsers hebben er een garnizoen van 4.000 man. Het is genoeg om een Engelse aanval af te schrikken. Maar Japan sluit zich bij de geallieerden aan in de hoop de Duitse bezittingen in het Verre Oosten in handen te krijgen.

Er gaan 23.000 Japanse soldaten aan wal en sluiten de stad in. De aanval begint op 18 september. De vloot bombardeert de haven. De Engelsen helpen met een Britse troepenmacht van 1.500 soldaten en 4 Britse oorlogsschepen. Zo komt Tsingdao onder vuur te liggen vanuit het land én de zee. Het slotoffensief vindt plaats in de nacht van 6-7 november 1914. Japan verliest bij deze slag 1800 man. Duitsland 700 man en Engeland slechts 70.

Op 7 november gaven de Duitsers zich over. Onder hen bevindt zich Anton Biszkupits als onder-officier.

Op 9 oktober 1937 bevindt de heer Biszkupits zich in de eetzaal bij Mgr. Schraven, als de bende de eetzaal binnendringt en alle Europeanen gevangen neemt. Van hem wordt verteld dat hij als militair

tussen beide komt om Mgr. Schraven te verdedigen. Daarop wordt hij zelf gevangen genomen. Voor verdere informatie over het verloop van de gebeurtenissen, zie onder 'Drama'.

*Biskupits is de familienaam zoals die in het doopboek van de St. Martinus Kathedraal in Bratislava staat genoteerd. In het doopboek staat de huidige (Slowaakse?) schrijfwijze Biskupič bijgeschreven. In de archieven van de verschillende landen vonden we verschillende schrijfwijzen zoals Biscopitch, Biskupitz etc.