



## MGR. SCHRAVEN STICHTING

Opgericht te Venray

17 november 2008

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld tel. 045-544 54 19

Email: [info@mgrschraven.nl](mailto:info@mgrschraven.nl) Website: [www.mgrschraven.nl](http://www.mgrschraven.nl) Facebook: Mgr. Schraven Stichting

Bankrekening: IBAN NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U Voorzien van de ANBI status

---

## CHINAREIS 2017

Op 9 oktober 2017 is het 80 jaar geleden dat in China bisschop Frans Schraven (Lottum), broeder Antoon Geerts (Oudenbosch), pater Gerrit Wouters (Breda) met zes anderen gruwelijk werden vermoord. Samen met het Verbiest Instituut wordt in dat verband een 14 daagse reis naar China georganiseerd onder de noemer:

### **‘In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China’.**

Op vrijdag 6 januari 2017 is er in Leuven een tweede bespreking geweest om de reis concreet te maken. Het programma ziet er nu als volgt uit:

**Dinsdag 10 oktober** vertrek Amsterdam-Beijing via China Airlines of KLM.

**Woensdag 11 oktober** aankomst in Beijing.

’s Morgens bezoek aan de ‘Tempel van de Hemel’. ’s Middags inchecken in het ‘North Garden Hotel’. Later op de middag een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de Chinese Bisschoppenconferentie.

**Donderdag 12 oktober**

bezoeken aan het Tian’anmen Plein, de ‘Verboden Stad’ (vroeger keizerlijke paleis), de Beitangkerk/Noordkerk (vroegere kathedraal) en de Zuidkerk (nu kathedraal)

**Vrijdag 13 oktober** vertrek naar de stad Shijiazhuang zuidwestelijk van Beijing vlak bij de stad Zhengding, waar Mgr. Schraven vermoord werd.

**Zaterdag 14 oktober** bezoek aan Zhengding: het vroegere missieterrein van Mgr. Schraven met de vroegere kathedraal en gedenkmonumenten; bezoek aan de pagode waar de moord plaats vond en het kerkhof waar de resten begraven zijn.

**Zondag 15 oktober** herdenking van de massamoord op Mgr. Schraven en gezellen samen

met de katholieken van Zhengding in de Qiaozhaikerk.

**Maandag 16 oktober** per trein of bus naar Taiyuan. Bezoek aan het bisdom en heiligdom van Zuster Adolphine uit Ossendrecht. Hier vond zij in 1900 de marteldood.

**Dinsdag 17** in de morgen naar Xinjiang en in de middag een bezoek aan de oude stad Pingyao en/of Dong'ergou parochie. In dit bisdom werkte de Nederlandse Franciscan Mgr. Pessers.

**Woensdag 18** in de ochtend een bezoek aan het bisdom. In de middag naar Changzhi.

**Donderdag 19** bezoek aan Changzhi en Luanfu waar de Nederlandse Franciscanen werkzaam waren onder leiding van Mgr. Hofman, Mgr. Timmer, Mgr. Spruyt en Mgr. Kramer Ook de Kleine Zusters van Heerlen waren hier jarenlang werkzaam.

**Vrijdag 20** bezoek aan Xinzhou, bezoek aan de Meiguiyankerk.

**Zaterdag 21** in de morgen naar de stad Datong, waar Nederlands/Belgische Scheutisten werkten, onder wie Mgr. Hoogers uit Horst en Mgr. Joosten uit Grubbenvorst (buurtgenoten van Mgr. Schraven). In de namiddag een stadstour met bezoek aan tempels en de 'Negen drakenmuur'.

**Zondag 22 oktober** 's morgens bezoek aan het bisdom en deelname aan de dienst in de kerk van Datong. 's Middags bezoek aan de wereldberoemde Yungang Grotten.

**Maandag 23 oktober** in de morgen terugreis naar Beijing. Onderweg bezoek aan de Grote Muur'. In de avond naar het vliegveld en terugreis naar Nederland.'

**Dinsdag 24 oktober** aankomst in Amsterdam.

Overnachtingen: 2 nachten in Beijing, 3 nachten in Shijiazhuang, 1 nacht in Tayuan, 1 nacht in Xinjiang, 2 nachten in Changzhi, 1 nacht in Xinzhou en 2 nachten in Datong.

**Hoofddoel** van de reis is een bezoek aan plaatsen waar Nederlanders vroeger gewerkt hebben. Uiteraard wordt dit gecombineerd met belangrijke toeristische plekken.

**Vervoer:** De reis wordt vooral per ingehuurde bus gemaakt. Per trein kunnen afstanden sneller worden afgelegd, maar de bijkomende tijden maken eigen busvervoer aantrekkelijker. De reis doorkruist de hele provincie Shanxi. In China zijn afstanden groot. Het reizen zal daarom heel wat tijd vragen, maar je krijgt daardoor een goede indruk van dit onmetelijke land.

**Gids** tijdens deze reis is de goedlachse Chinese zuster Gaby, verbonden aan het Verbiest Instituut in Leuven. Zij heeft veel ervaring met dit soort reizen in China. Ze kent de te bezoeken plaatsen en bisdommen die bezocht gaan worden. Iedereen was steeds vol lof



Anno 350/900 euro.

Eind maart zal als groep vliegreizen worden ingekocht via een reisbureau. Dan pas kan een definitieve prijs voor de vliegreis gegeven worden. Er zijn twee vliegmaatschappijen die nu in beeld zijn: China Airlines en de KLM.

**Opgave:**

De reis gaat definitief door als er zich tien personen hebben aangemeld. Op dit moment hebben zo'n 15 personen aangegeven belangstelling te hebben. Er is dus goede hoop dat de reis definitief doorgaat.

Opgave tot deelname gebeurt door het opsturen van een kopie van een geldig paspoort. Om misbruik te voorkomen, zet een groot kruis dwars over de kopie en stuur die op per post of per mail naar bovenstaand adres van de Mgr. Schraven Stichting.

**Opgave vóór 30 maart.** Later kunnen zich nog personen aansluiten, maar dan kan niet gegarandeerd worden dat men kan profiteren van de groepskorting en dezelfde vlucht.

**Reisbenodigheden:**

Ieder zorgt voor een geldig paspoort.

Ieder zorgt zelf voor een visum bij de Chinese ambassade in Den Haag.

Ook voor een reisverzekering dient men zelf te zorgen.

**Vorbereidingsbijeenkomst:**

Op zaterdag 9 september om 10.30 uur wordt er een bijeenkomst belegd, waar deelnemers kennis maken met elkaar en de organisatoren. Er worden enkele inleidingen gegeven over het land China en concrete afspraken gemaakt over de reis.

Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in Panningen (L.)

Het belooft een onvergetelijke reis te worden.

7 januari 2017

Vincent Hermans

